

# STICHTING BEHOUD LAMBERTUSKERK

Wouw, december 2022



## ICOON VAN WOUW

AL EEUWEN ONS MIDDELPUNT

## Kerstbrief Icoon 2022

Het einde van het jaar 2022 nadert met rasse schreden. Voor het Icoon van Wouw was 2022 het jaar van de feestelijke heropening van de fraai gerestaureerde toren van onze Lambertuskerk. Wat

staat de toren mooi te schitteren met zijn opnieuw ingevoegde metselwerk, zijn glanzend nieuwe leien, zijn goudglanzende uurwerk en zijn prachtige nieuwe houten galmborden.

En nu op naar de restauratie van het middenschip en de zijschepen van de kerk. Daarover meer in deze kerstnieuwsbrief.

We hebben in 2022 verder hard gewerkt aan het werven van nieuwe sponsors en vrienden. Ook daarover meer in deze brief.

Onze stichting zal in 2023 blijven ijveren voor de realisatie van ons einddoel: de volledige restauratie van het Icoon van Wouw, zodat de volgende generaties in ons dorp kunnen blijven genieten van het stralende Wouwse middelpunt.

Wij wensen jullie een heel voorspoedig 2023.

*Peter van Steekelenburg,*  
voorzitter Stichting Behoud Lambertuskerk



### Officiële ingebruikname gerestaureerde toren

Zoals bekend is in 2021 de toren met succes gerestaureerd. De grote restauratie is vlak voor Kerstmis volledig afgerond. Door de coronaperikelen hebben wij bij de oplevering niets kunnen organiseren.

Op zondag 11 september 2022 vierde de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud het 750-jarig bestaan van de parochie en de Lambertuskerk. Dit was een mooie gelegenheid om tevens de gerestaureerde toren officieel in gebruik te nemen. Na de plechtige eucharistieviering was daarvoor een officieel gedeelte ingeruimd. Er werden op een groot scherm continu een film en een fotoreportage van de restauratiewerkzaamheden getoond. Die waren geheel kosteloos vervaardigd door Marijn Marien en familieleden, waarvoor grote dank.

De officiële opening geschiedde door Stijn Smulders, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant (portefeuillehouder Cultuur en Erfgoed), en door de voorzitter van de Stichting Behoud Lambertuskerk, Peter van Steekelenburg. De provincie Noord-Brabant en Het Icoon van Wouw hebben door hun financiële bijdrage de restauratie mogelijk gemaakt. Het parochiebestuur beschikt zelf niet over de financiële middelen.

Na het officiële gedeelte was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, grotendeels gesponsord door Jumbo Wouw. Veel gasten maakten van de gelegenheid gebruik om de toren te beklimmen. De gidsengroep van de parochie heeft de hele middag tekst en uitleg gegeven over onze monumentale kerk met zijn rijke geschiedenis. Al met al was deze dag een prachtig festijn, perfect georganiseerd door vele vrijwilligers onder coördinatie van het bestuur van Het Icoon.

Het parochiebestuur wil allen van harte bedanken voor hun inzet.

*Piet Backx,*  
verantwoordelijk bestuurder gebouwen parochie O.L. Vr. in het Woud



### Ambitie, vrienden en steunberen

#### Ambitie

Eigenlijk heeft de Stichting Behoud Lambertuskerk maar één ambitie: en dat is het behouden en duurzaam doorgeven van dit gebouw aan volgende generaties. We hebben dit jaar het 750-jarig bestaan gevierd van de kerk en die tijd is beslist niet rimpelloos verlopen. De 80-jarige oorlog met de Spanjaarden zorgde er al voor dat de kerk afbrandde en in 1944 waren het de terugtrekkende Duitsers die het nodig vonden om het aanstaande verlies van de oorlog te moeten bezegelen met het vernielen van vele gebouwen, waaronder onze prachtige Lambertuskerk. Vooral na deze dramatische gebeurtenissen zijn er mensen opgestaan die er voor gezorgd hebben dat de kerk weer herbouwd kon worden en dat is de reden dat we dit kerkgebouw tot één van de mooiste van West-Brabant mogen bestempelen. En dat wil onze Stichting graag zo houden.

Maar gelukkig is het nu geen oorlog door voor het naderend onheil zorgt; maar slijtage en verval. Bij de laatste heropbouw van de Lambertuskerk was er te weinig beschikking over deugdelijke materialen en moest er vaak genoegen worden genomen met kwalitatief mindere stenen en cement. Dat resulteerde in een sneller verval van het metselwerk; wat zich vooral openbaarde bij de toren. Dat noopte het kerkbestuur om een bijna noodgedwongen beslissing om de toren als eerste aan te pakken en eigenstandig in veiligheid te brengen. Zou over enkele jaren zeker tot gevaarlijke toestanden hebben geleid. Door uw hulp 'vriend' door enkele legaten en enkele royale subsidies kon de Stichting 1 miljoen euro bijdragen aan de kosten van de restauratie van de toren. En dat resultaat mag er zijn. Daar kunnen wij en heel Wouw trots op zijn.

Maar we zijn er nog niet; als we onze ambitie waar willen maken, staat ons nog een klus van 1.5 miljoen te wachten. De gevels van de rest van de kerk moeten aangepakt worden, de leien vervangen, kortom de voltooiing van de gehele restauratie van het hele gebouw. Daarbij zijn we zeker afhankelijk van provinciale- en rijks subsidies. Te doen gebruikelijk is het dat subsidiënten de regel 40-60% hanteren. Dat houdt in dat vanuit Wouw 40% van 1.5 miljoen opgehoest moet worden = € 600.000,- Parallel lopend aan de toewijzing van subsidies hebben we berekend dat we ongeveer twaalf jaar nodig hebben om het benodigde geld bij elkaar te halen. En vertaald naar een jaarlijks opdracht: € 50.000,-



#### Vrienden en steunberen

Dat is natuurlijk een hele uitdaging om € 50.000,- per jaar bij elkaar te harken. Maar toch is het Stichtingsbestuur positief gestemd. Tot en met 2021 lag het accent op het binnenhalen van 'vrienden', die voor € 50, € 100,- of € 150,- vriend werden van het Icoon, in de meeste gevallen voor de periode van vijf jaar. Dit jaar hebben het accent gelegd op de bedrijven in en rond ons dorp; die verzocht werden € 1000,- bij te dragen en dat ook weer voor vijf jaar. Enkele maanden geleden hadden we drie grotere sponsors. We noemen deze eigenaren van de bedrijven 'steunberen' van de Lambertuskerk, omdat ze letterlijk en figuurlijk dit gebouw overeind houden. Binnenkort komt er een groot bord tegen de gevel van de kerk met daarop de 'Steunberen' van het Icoon. Het is fantastisch om te melden dat het getal van drie sponsors nu al gegroeid is naar twaalf. Zodra onze benadering van de bedrijven afgerond is, komen we met de volledige lijst naar buiten. En natuurlijk hopen wij met z'n allen dat het bord tegen de gevel te klein wordt....

Deze generatie voelt zich schatplichtig aan dit gebouw en zijn historie. Na twee eerdere verwoestingen in 1581 en 1944 wil deze generatie ook weer de taak op zich nemen dat dit gebouw duurzaam doorgegeven kan worden aan volgende generaties. En wij staan daarin niet alleen. Honderden 'vrienden' en inmiddels twaalf 'steunberen' helpen ons enorm om die doelstelling te halen.

*Peter Buijs, bestuurslid*